

Nieuwsbrief

Nummer 6, december 2017

Redactie: Gibran & Johanneke Siman
Redactieadres: info@vriendenvanhaifa.nl
Bergstraat 34 3811 NJ Amersfoort

IBAN: NL36 RABO 0163 6489 80

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur ons dan een email.



Beste lezer,

Het is bijna kerst als we deze nieuwsbrief schrijven. In Nederland zal de kerstversiering volop aanwezig zijn. In Israël is dat anders omdat door de joodse en moslim bevolking geen kerst wordt gevierd.

Haifa onderscheidt zich echter van de andere (grote) plaatsen in het land. Hier woont een grote groep christen-Arabieren. Kerst wordt door hen uitbundig gevierd. Al vroeg in november zie je de eerste kerstversiering aan de huizen. Scholen zijn dan ook al druk bezig met de voorbereidingen van kerstuitvoeringen door leerlingen voor ouders. Elk jaar wordt het benedendeel van de stad uitbundig versierd.



De gemeentelijke overheid subsidieert een deel van de versieringen. De stad viert namelijk in december het 'Feest der Feesten', een verwijzing naar de drie monotheïstische godsdiensten vertegenwoordigd door moslims, joden en christenen die in Haifa met elkaar samenleven.

Op een van de meest prominente plekken van de stad, de Ben Gurion straat, staat op een rotonde elk jaar een

enorme kerstboom vergezeld van een 8-armige kandelaar in de vorm van een duif, en een maan: uniek in Israël. Deze drie symboliseren de drie godsdiensten.

Haifa staat bekend als een tolerante stad waar diverse bevolkingsgroepen goed met elkaar samenleven. Het is dan ook niet zo vreemd dat zo'n 'Feest der Feesten' hier mogelijk is. Toch is het ook hier niet vanzelfsprekend. Het Feest der Feesten is begonnen om de co-existent in de stad te bevorderen. In 1993 vond het Feest der Feesten voor de eerste keer plaats. In dat jaar vielen kerst, chanuka en ramadan tegelijkertijd in december.

Inmiddels is het Feest der Feesten uitgegroeid tot een groots evenement met markten, gratis toegang tot musea, diverse culturele activiteiten zoals bv. kerstconcerten en veel, heel veel bezoekers.



Scoutinggroepen, in Israël verbonden met de traditionele kerken zoals de Grieks-katholieke kerk en de Grieks-orthodoxe kerk, houden hun muzikale optocht door de straten van Haifa tijdens het Feest der Feesten.



In Wadi Nisnas, een voornamelijk christelijke buurt met een wirwar aan straatjes en winkeltjes, stellen sommige bewoners hun huizen open om bezoekers aan het Feest der Feesten te ontvangen.

In Beit HaGefen zijn diverse activiteiten en een tentoonstelling van Joodse en Arabische kunstenaars. Beit HaGefen, een multicultureel centrum dat o.a. co-existentie wil bevorderen, is een van de organisatoren van het Feest der Feesten.

Op internet is een leuk filmpje te zien van het Feest der Feesten in 2016. [Beleef het mee!](#)

Financiële situatie christelijk onderwijs

Co-existentie houdt niet op bij een groot feest. Dit moet verder ontwikkeld en bevorderd worden. Als stichting is het onze wens en hoop dat juist de christelijke bevolking hierin voorop gaat en een voorbeeld wil zijn in de omgang met de naaste. Mede daarom willen we het christelijk onderwijs in de vorm van de Sisters of Nazareth school steunen.

De situatie van de christelijke scholen was en is financieel gezien niet gemakkelijk. We schreven hierover in vorige nieuwsbrieven. We kunnen nu melden dat de overheid het toegezegde bedrag aan subsidie grotendeels heeft overgemaakt en dat het resterende bedrag volgt.

Daarnaast is een commissie van afgevaardigden van christelijk onderwijs met de overheid in gesprek geweest over het vaststellen van de ouderbijdrage. Aan de hoogte van deze ouderbijdrage had de overheid scherpe grenzen gesteld waardoor de scholen financieel nog meer in de

problemen kwamen. Voor het schooljaar 2017/2018 is er nu overeenstemming bereikt waarmee de scholen het redden. Voor volgend schooljaar is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren.

We zijn dankbaar dat deze grote zorgen (voorlopig) weggenomen zijn. De financiering blijft een punt van zorg voor alle bijkomende kosten naast onderwijskundige taken.

Helpt u mee met het steunen van de SON-school? U doet er deze kinderen een groot plezier mee!



Familiedagen Gorinchem

Op 17 t/m 19 oktober 2017 werden de Familiedagen in Gorinchem gehouden. En gezinsbeurs vol leuke kraampjes. Wij waren er ook! Ons doel was om meer bekendheid te genereren voor de stichting en aandacht te vragen voor (de positie van) christen-Arabieren in Israël. Kinderen konden envelop trekken voor een leuke prijs.



Ondertussen gingen bestuursleden en vrijwilligers in gesprek met volwassenen. Dat dit de moeite waard was bleek uit de inhoud van de gesprekken. Er is nog zoveel onbekendheid met christen-Arabieren in Israël. Dank aan onze bestuursleden en vrijwilligers die deze dagen geholpen hebben de stichting een gezicht te geven.



Tot slot

We zijn blij met uw steun in het afgelopen jaar. Op elke wijze: uw belangstelling, vrijwilligerswerk, financieel en gebed; hartelijk dank daarvoor!

Mede namens het bestuur wensen we u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2018!

Ze komen weer!

Op zaterdag 30 december 2017 worden ze weer gebakken: overheerlijke appelflappen!

U kunt ze van tevoren bestellen door een bericht te sturen naar johannekesiman@vriendenvanhaifa.nl.

Uw bestelling kunt u ophalen tussen 10:00 en 14:00 in Amersfoort (adres volgt per mail).



Wilt u ons steunen? Dat kan!

U kunt een vast bedrag per maand te doneren of een gift overmaken naar:

NL36 RABO 0163 648980 t.n.v. Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa te Amersfoort.

De stichting heeft een ANBI-status. Dit betekent dat u uw gift kunt meetellen als aftrekpost bij uw belastingaangifte.